

Sdr. Højrup d. 24 – 5 – 2004.

En oversættelse af Farmors dagbog.

Dette skriver jeg ,for at børnebørn, oldebørn, tipoldebørn og videre ud i slægten kan læse bogen.

Farmors beretning begynder således:

I husholdningsbladet opfordres der til at føre dagbog, (Til glæde for kommende slægter). Jeg har prøvet det før, det er længe siden, 45 år er gået siden jeg skrev det sidste blad, og hvor er bogen nu? Måske findes den blandt det, der snart skal tilintetgøres.

Den første dagbog.

Den første dagbog starter da mormor er 15 år.

Og danse jeg ville så gerne, når bare jeg turde for min mor og far – min far siger nej – min mor siger ja – og jeg skal jo agte dem begge to – dem begge to! Ja, held for et hjem! 15 år! Og nu skulle vingerne prøves, jeg rejste til Havsbjerg i Stenstrup, nær Sjællands odde. Udlængsel – hjemlængsel – men jeg holdt ud. Pligt havde jeg lært der hjemme. 75 kr. og hårdt arbejde – et helt år. Og nu ville jeg gerne se mit hjem igen og de gamle omgivelser igen jeg kom til Lysehøj, et hjem hvor orden og præcision betød så meget. Gode redelige mennesker var jeg hos i to år.

Så trak min moster i mig – og jeg sagde ja – nå – familien kan jo vente sig for meget fra begge sider – men jeg havde dog glade stunder ved gymnastik og samvær med andre unge. Husker du, Tora, den aften vi gik tur til Skælskør og du foreslog at tage med toget hjem – ja, hvor er i henne nu, alle i unge der ude fra det yderste Tystofte – og andre steder – Tak for venskab, mindet længe leve!

Mit næste fæstemål skete på landevejen, da Jens Olsen tog mig op, på vejen hjem fra Slagelse – ”har du plads for somren, Marie”? ”nej”, ”kunne du ikke tænke dig at tage op hos os”, Jeg skyndte mig at sige ”Jo”, det var jo folk, jeg kendte lidt til, prægtige mennesker, jeg skylder dem megen tak!

Der gik et år, og jeg tog på Ryslinge Højskole tre måneder – var hjemme i tre – og rejste så til Jylland – til en af Jens Olsens piger, Marie Leth – hvor jeg fik brug for evner og kræfter på en gård med stort folkehold – 5 børn under syv år – jeg var der et år. Så blev der atter trukket i mig, denne gang var det søster Anna – hun synes, jeg skulle komme til Fyn, og se hvor godt hun havde det, ja, hun havde omtrent fæstet mig til møllegården i Trunderup, det blev min skæbne. Men der gik mange år, og mange oplevelser, før vi skrev 26 marts 1918. Jeg tog så Dalum landbrugsskole, hvor jeg af Madsen Mygdag fik stempel som en god kontrolassistent, og med det i behold, begyndte jeg gerningen i Kværndrup. Der gik tre år – så rejste jeg til Sjælland et år – Sneslev – men nu måtte der være lys forude, synes jeg, Dog ville jeg gerne lære lidt husholdning – det blev i Vemmelev præstegård. Et godt sted at lære for en ung vordende kone - . Vi levede meget spartansk, for, som provst Nissen sagde – vi præster er jo behæftet med de tre store B. – børn, bøger og borg (gæld). Vinteren gik, og endnu ingen afgørelse, jeg ville hjem og vente – men Anette lom i forkøbet – om jeg ikke ville hjælpe dem lidt – de havde kun en pige, og hun var jo vant til tre. Så rejste jeg atter til Snested, til det hjem, hvor jeg havde nydt så meget godt i et år, og omsider kom den dag, da Bernhard og jeg gav hinanden hånd på, at vi ville dele medgang og modgang til den dag, døden os skiller.

Det er sket for mange år siden, og nu sidder jeg gamle kone – ensom, og lidt fortabt til tider, og glæder mig det minderne – Livets gang!

Skal jeg tage fat igen! Skal jeg gøre rede for de 45 år, bliver det kun enkelte data og lidt større begivenheder.

1/3 1918 forlod jeg Sneslev og mine gode venner på Storgården. Hvor holdt jeg af Anette og Sognefogden, to dejlige mennesker, trods forskelligt temperament. Tak for alt, gennem tre år!

26 Marts 1918 holdt jeg bryllup med min gode ven gennem otte år, en dag vi længe havde set frem til. Det var kun et lille gilde vi holdt- grundet på Mors sygdom - og rationsvanskeligheder –det var jo under første verdenskrig.

¼ overtog vi så Kildedal med vor lille sammensparede kapital, 7000 kr. i udbetaling – i Landbo – sparekassen fik vi 18000 kr. til lån – og Bedstemor lod sin 28 tusinde stå i gården.

Så tog vi fat! Godt mod er dagligt gilde!

Sommeren gik, det blev vinter, og Juledag fik vi en stor julegave, vort første barn. Han blev døbt 9 Februar, og blev kaldt Svend. 30 april 1920 kom igen en dreng, det var en st. bededag.

Han var i kirke 6 juni og ham kaldte vi Arne.

25 Juni 1921 kom en lille pige, som vi kaldte Karen efter hendes Mormor, som døde kort forinden, og da der året efter igen kom en pige, kaldte vi hende Kristine, efter hendes Fars Mor.(Hun blev da også Bedstes pige). 26 August kom hun som en stormvind en lørdag middag.

23 Januar 1924 fik vi vores lille lyse Inger, en rigtig hård og kold vintermorgen.

Thorkild ankom på en folketællingsdag d. 5. November 1925, men nåede ikke at komme med på listen.

Johan blev født 1. Maj 1927 og fik navn efter sin Morfar og sin Farfar. Peder Johan. Og så havde vi egentlig mandskab nok, syntes jeg, men alligevel fik vi to små piger endnu.

Margrethe, lille søde Grethe – Julemorgen 1928.

Og Ellen 25 Juli 1930. Seks dage før sin Fars 40 års dag. Så den blev kun markeret ved en gang kyllingsteg. Nu kom der syv rolige år – ikke – hvad vi kalder gode tider udadtil, men glæde i hjemmet over vor dejlige børneflokk, og Bedstemor havde vi endnu, om hun nok var syg til tider, og led af slemme hovedsmerter, så var hun dog åndsfrisk, og mange samtaler og ord, jeg husker så godt, er jeg hende taknemlig for.

Men mørke skyer trak op, og det var en sorg så stor, da det viste sig, at begge vore store piger skulle føde et barn. – selv var de kun børn.

Nej, det år kan ikke beskrives, men børnene tog vi til os, som vore egne små – og vi har haft megen glæde af Astrid og Gunnar.

I 1943 holdt vi sølvbryllup – et lille pænt gilde, under jævne forhold for familie og venner. Og nu begyndte så bryllupsfesterne.

Samme efterår blev Dine og Otto gift. 29 – 10 – 1943.

Karen og Thøger 14 – 4 – 1944. Svend og Gurli i Juni 1946.

30 – 4 – 1948 blev Thorkild og Erna viet. 29 – 4 – 1949 var det Inger og Johannes, der blev forenet.

31 – 10 – 1950 blev Johan og Lis viet på rådhuset i Svendborg.

Grethe var på det tidspunkt i Sverige, hvor hun fandt en Ærøbo, Jørgen, som hun nu deler livet med på den skønne ø. 29 – 3 – 1951.

Ellen giftede sig med en Sjællænder, Thormod og flyttede til hans (også min) fødeø. 13 – 3 – 1952.

Tilbage havde vi så Arne, som varetog karlepladsen her i otte år, inden han blev mand.

21 november 1956 mistede vi var kære mand og far.

Efter en nats lidelse sov han stille ind den næste morgen, uden vi fik givet ham så meget som et håndtryk til farvel, det var strengt, syntes jeg. Der var så meget, jeg gerne ville sagt ham tak for

Jeg syntes ikke, jeg kunne magte at drive gården på egen hånd, og da Arne stod for giftermål med Edith, overlod jeg dem gården og blev boende hos dem – og nu er vi nået til marts 1963 og her lyder atter barneskral og latter. Tre søde børn.

Astrid fandt sig en ven fra Sdr. Højrup, Arne Pedersen, som hun flyttede sammen med 10 maj 1958, efter et lille gilde i vognporten. De har også tre børn, og et dejligt hjem. Gunnar er blevet toldbetjent. Han giftede sig med Inger Lise Lund fra Christiansfeld for et par år siden. Og nu sidder jeg her, lidt ensom til tider, men ikke længe ad gangen. Jeg mindes et vers fra min ungdomsdage, - vi hører det så sjældent nu.

Stol på Gud! Om det end ser broget ud,
Vi kan klare alle klipper,
Blot Vorherre selv er skipper,
Og vi ærligt holder ud.

Nu skriver vi 1. Juli 1963 og jeg glemmer stadig at føre dagbog, det siger heller ikke så meget.

3/7 Vi var til Oles fødselsdag i aftes, - stort selskab – otte børn – Dorit, Ole, Birte. Lars, Lone, Søs, Henning, Margit – og lige så mange voksne af nærmeste familie.

14/7 – 63. Nej, dagbog kan det ikke kaldes, men den ene dag går jo omtrent som den anden. Vaske op, feje gulv og passe børn – jeg har arbejdet i have, mellem bygerne hele sidste uge, og er endnu ikke færdig – ene hjemme i aften! Skriver til Inger og Gunnar.

8/9 63. Ene hjemme. Arne kørt til Sdr. Højrup med mejetærskeren, og Holger er kørt med Edith og børnene til Kværndrup. Fint høstvejr! Sol og blæst! Bare det dog vil holde nogle dage.

16/9 Hele ugen fint vejr! Ophøstet – optærsket, men korn og halm på marken endnu.

28/9 Vejrberetning. Uvejr, Uvejr! Storm og byger, lyn og torden – og hagl., og forkølelse over hele linien.

29/9. Regn hele dagen, stille søndag inden døre.

Oktober 1963
Stakkels lille hare!
Altid i fare
Aldrig kan du hvile
Altid må du ile
Over stok og sten!

Juledag 1963.

Atter jul – vi havde en god juleaften, sammen med Ediths Far, hendes bror Ejnar og Marie. Vi sang de vante julesalmer om træet og fik gaver i massevis. Nu er det juledag – en mærkelig lang juledag – den længste, tør jeg nok sige, jeg har oplevet. Familien kørte i formiddags til Odense! Jeg ryddede op – stegte et par kartofler på panden, og sammen med et stykke pølse og græskar kom det på en tallerken, jeg tog det med herop og nød det her i min ensomhed.

Så satte jeg mig i stolen med et julehæfte – læste lidt sov lidt – og om igen – jeg syntes, strikkepindene skulle have juleferie også – og alt imens mindedes jeg de mange gange jul, jeg har holdt på dette sted, nogle i sorg og andre i glæde – 1910 døde vor kære farfar, Kaptajnen. Det har vel nok været en streng jul for Bedstemor og børnene – også mig ramte det, da jeg lidt senere fik budskabet, men tiden går og den læger alle sår.

Juledag 1918 blev en glædens dag, da vi fik vort første barn, en søn – og siden – ja, I kender det. Men nu må Arne jo snart vende hjem til sine undersåtter, de skal da ikke lide nød, fordi det er jul.

Tak alle sammen for gaver og fordi I tænker på mig.

Nu skriver vi 26 Januar 1964.

Jeg har skrevet mit skatteskema, og klokken er ikke 10 – så jeg synes det skal bemærkes – (at det er overstået) altså – og så skal jeg vist ellers i seng, jeg har ikke haft det så godt den sidste tid, trods det milde vintervejr.

Fastelavnsuge.

Fredag aften kom Otto og spurgte om jeg ikke ville med ham hjem – jo, tak! Det ville jeg gerne! Jeg havde tre dejlige dage hos dem.

Tur til broen! Og Olympiade på TV. Skiløb og hop – og andet interessant. Mandag kom Astrid og hentede mig. Tirsdag gjaldt det lappekurven, de to næste dage passede jeg hus, mens Astrid vaskede om sine små – og slagtede høns og ænder i lange rækker.

I aftes kom jeg hjem til vort eget, jeg passede børn – og i morgen venter vi familien fra Tjæreby. Det går slag i slag, men så er vel også Fastelavn forbi – fødselsdag regner jeg ikke med – jeg vil helst være fri - .

Nu skal jeg ned og betale min skat og have min månedsløn, og så må jeg have listet nogle gæstedyner ned og få tøet op ved kakkellovnen – at de ikke skal skabe alt for meget ondt - , åh, hvor det ville være dejligt med centralvarme – men det bliver nok ikke i min tid – men nu glæder jeg mig altså til at se Ellen med familien i morgen.

17 – 2 – 64.

Hvor kan det dog være, at jeg, som altid har været et morgen menneske , kan have det så elendigt først på dagen! Jeg har det godt, men frygter natten, og følgende dag, det sner – stormer vildt fra øst – uha!

Havets bølgehære!
Lær mig mit åg at bære.
Og som I, når sol går ned,
At spejle lidt af himlens fred.

19 – 2 – 64.

Hensynsfuld!

Venlig!

Taknemlig!

Nej, nej, nej.
20 – 2 – 64.

Besøg af Inger og børnene i eftermiddags,
Vejret mildere – lidt snefald.

Leget med mig selv i aften, og skrevet lidt til Gunnar og Inger, mens strikkepindene hviler sig. Denne gang er det Dorit , der skal have trøje – det er det første jeg strikker til Astrids børn, må jeg nu bare være heldig med den.

1. Marts.

Fødselsdag – altså d. 26/2 , alle mine nærmeste boende kom om eftermiddagen med blomster og andet godt, vi havde en hyggelig stund sammen ved en kop kaffe. Breve fik jeg fra familie og venner. Dagen efter kom Hanne og Eva med børn, og i dag har vi haft Marie og Alfred. Ingeborg og Erna til en kop eftermiddagskaffe og lidt snak – og så vore yngste – Gunnar og Inger – de kom i går – og er nu lige rejst ad Lolland til – hjem til arbejdet – og fyldt med dejlige drømme om fremtiden. Vi håber, de må få dem opfyldt.

5. Marts.

Birte fylder 1 år! Men vi kommer ikke til fødselsdag –
Eva har inviteret til spisegilde.

6. Marts.

Dagen derpå! Jeg vil tidlig i seng i aften – at jeg kan samle kræfter til lørdagen i morgen.

7. Marts.

Jeg har været i Holme i dag, fra formiddagen og haft en god dag sammen med Inger og børn af forskellige. Ungdom! Sagde jeg, da de forsvandt ud ad døren, med isen som mål, med skøjter og hvad der til hører. Senere kom de igen og ville nok have en kop kaffe.

Lykkelig tid!

For forældre og børn.

Inger fulgte mig Over marken hjem.

Tak for det, Inger.

9. Marts.

”Fyrretyve riddere” og tøvejr! Jeg håber, det holder hvad det lover!

12. Marts.

Gregoriuss tøj, giver hundrede læs hø.

14. Marts.

Vinterens koldeste dag! Østenstorm. -

15. Marts.

Ene hjemme med børnene hele dagen – vi har haft det dejligt – Edith og Arne er til barnedåb i Jylland – nu ønsker jeg kun at se dem vel hjemme igen.

16. Marts.

I Sdr. Højrup alle seks – sammen med Erna og Nete – anledning – konfirmationsgave til Svend Erik.

9. April.

Ja, der er sket meget, siden jeg sidst så bogen!

Vi har været til konfirmation i Holme – en god dag! Og vi er buden til Als i samme anledning den 26.

Så har vi også fået en lillebror lige til påske! Og nu har jeg været i Svendborg i tre dage, haft det så morsomt og dejligt –

13. April.

Forårsvejr! Ah, hvor dejligt – Havearbejde i første omgang.

14/4.

I dag har jeg været på kirkegården Inger hjalp mig at plante og ordne, hvor er jeg glad for at det er gjort

Jeg vil onde luften i fulde drag,

Synge Gud en sang for den lyse dag.

Takke ham at morgenen mig end er sød,

at mig dagen fryder, trods synd og død.

23 – 4 – 1964.

O, lær af ham din aftensang –
Fred med hver sjæl på jord!
Til samme himmel går vor gang,
Adskilles end vort spor.

30 – 4.

Arnes fødselsdag! Meget lille selskab – ingen indbydelser – kun Inger og Joh. Kom et smut af sig selv.

1. Maj., 1964.

Og Johans fødselsdag – jeg har været på arbejde i dag – hos Anna – pudset sølvtøj – og vasket op. Jeg har også været i banken efter tre hundredsedler – det er en forrygende tid, dette forår. Jeg gik med det samme ind til Marius Pedersen og købte sølvbryllupsgave til Anna og Svend. en lang hørlærredsdug på 3,10 + 1,30 - , godt jeg er over det. – men nu er jeg også træt, og her er koldt, så jeg siger ”tak for i dag, på gensyn i morgen.

4. Maj.

Festaften! Med lys i vinduerne – Gudstjeneste i kirken, og møde på højskolen, jeg kunne ønske mig derover, men mod til at tage alene ud en aften det har jeg ikke. Nu må jeg nøjes med at tænke på forgangne tider, og glædes ved det.

Alle de gode timer, vi har haft i Ryslinge!

31 Maj.

Lillebror i kirke, han hedder Torben, fejret af nærmeste familie i kirken og i hjemmet i fineste sommervej.

5. Juni 1964.

Bryllup med Karin og Claus. Rigtig festlig dag! Og flere gode dage i Svendborg. Nu er jeg hjemme igen.

15. Juni.

Til Faster Maries fødselsdag – sammen med nærmeste familie af det slægtled. Vi havde det godt sammen, men det var for koldt og b læsende til at ligge ved vandet, så vi nøjedes med at se kigge på det fra stuerne, hvor radiatorerne var varme, og beværtningen god. Inden for læbæltet groede store røde jordbær, som vi også fik lov at smage.

28 – 6 – 64.

Sjællandsturen! Lørdag til Tjæreby. Søndag kørte Ellen os (Karl og mig) til Forlev, hvor vi havde en dejlig dag sammen med søskende. Det gamle Forlev – noget nyt og noget gammelt – men dog til at kende igen.

8. Juli.

Oles fødselsdag. Gilde for små og store. Jeg blev fer i tre dage, og fik lappekurven tømt.

Søndag d. 12 juli.

Regnvejr hele dagen. Ild i kakkelovnen og muntert selskab i aften af familien fra Sdr. Højrup, 12 mand, Store og små i min lille stue!

25. Juli.

Ellens fødselsdag! 34 år!

26 Juli –

Til middag i Sdr. Højrup, og kaffe ved stranden i Falsled. Arne fik mig overtalt til at blive, så han kunne komme på ålefangst med Alfred om aftenen – Ja, ja – Vejret var fint – fangsten mindre – men en oplevelse rigere blev vi. Tak for turen, Arne og for alt godt!

Om du tjener land og rige,
eller du som karl og pige.,
 gør din dont og går dit bud,
 om du styrer gård og fæste,
 eller kun din husbonds heste,
det er et for himlens Gud.

Af min mors ”gode råd” til sine børn!

31. Juli.

Fars fødselsdag! Og rigtig hundredagsvejr. Jeg har ikke engang været på kirkegården med en blomst, men Inger har været der – og vist flere - Inger og Else Marie kom et smut i aften – også Astrid og Arne.

Smil til verden,
Og den smiler til dig!

1. August! 1964.

Et halvtresårs minde. 1914. det glemmes aldrig.

3 August

Brev fra Lis og Johan – de flytter i dag til Mønsted, men er endnu ejer af ”Bakken”. Hvor længe ved vi ikke! Ejendomsmægleren har da ulejliget sig derud. Det er da en begyndelse – jeg sidder og tænker på, om det skulle være den, som solgte det for fjorten år siden, og hvor meget det kan være steget i pris - .Jeg ville godt se det skønne sted en gang endnu!

11 – 12 – 13 – 14 – August.

Mandag var jeg med Arne ude at sælge kyllinger - levere! Rettere sagt, så langt væk som i Ullerslev. Tirsdag var vi på Als – dejlig tur. Onsdag – pigehjælp for Astrid. Torsdag – hjem fra morgenstunden. Barnepige om eftermiddagen, og barnepige igen om aftenen.

15 – 8 – 64.

Mødes og skilles,
er livets gang!

Grønnes begravelse.

O kristelighed.

Lov synger herren.

Kirkeklokke ej til hovedstæder,
støttes du, men til den lille by,
hvor det høres trindt, når barnet græder
og inddysses blidt ved vuggesang.

16 – 8 – 64.

Søndag er Vorherres dag!

Besøg af familien fra Sdr. Højrup, også Inger og Uffe fandt vej over marken.
Og så kom et nyt høre apparat lige ind af døren – det var dejligt. Lærer Hansen fra Korsvejsskolen
kom og spurgte om jeg ikke ville have mit apparat udskiftet – Jo, tak, sagde jeg, han gav mig et til
låns – mens han får fremskaffet det, som jeg han mente, jeg ville være bedre tjent med.

Når jeg oplever noget, glemmer jeg at skrive, oplever jeg intet, er der ikke noget at skrive.
Men arbejdet holder jeg af – nyttigt og unyttigt, det som kan ses i årevis – og det som er slættet i
samme øjeblik – og som dog er lige nødvendigt.

Torsdag d. 15 Oktober 1964.

22 – 10 – 64.

Skrevet brev til Ellen, begyndt på et par sko til Ingeborg. Legestue det meste af dagen, rigtig grimt
tågevejr . Været babysitter til hen på de små timer, mens Edith og Arne var til et jagtgilde.

23 – 10 – 64.

Regnvejr hele dagen! Sure og gnavne alle sammen. Tør vi give vejret skylden? eller er det
manglende nattesøvn og ingen middagssøvn – kun en enkelt nåede det.

24 – 10 – 64.

Lørdag. Rengøring – ikke så meget.

Søndag.

Rigtig Tyge Braes dag!

Mandag .

Lidt af hvert!

27 Oktober 1964.

En dag af stort format, Stovvask! Møgkørsel! Lægeundersøgelse med Torben – Trav hele dagen.

Er ugens slid end nok så slemt,
Og fyldt med vrøvl og had,

På søndag aften alt er glemt,
Og jeg er kisteglad!

(en gang for længe siden).

2. November.

Edith til hyggeeftermiddag! Arne kørt møg! Og jeg har passet hus og børn, og nåede da til aften at komme til Pouls fødselsdag.

5/11.

Thorkilds 39 årsdag lod jeg gå upåagtet- (næste gang) nå, lad os se tiden an, og tage en dag ad gangen

6 November.

Soler fra den ene side, og kakkellovnen fra den anden, og børnene midt i det hele – om aftenen ene hjemme med Torben, mens den øvrige familie var i Kværndrup.

13 Nov.

Betalt skat – fået folkepension – og overskud i brugsen – ikke meget! 5 % = 24,90 – det blev da også på stedet – og end lidt mere. Vi må spare, spare, spare, alt bliver dyrere for hver dag.

Og snart er det Jul. Jeg købte et par småting, beregnet til junegaver.

15 – 11 – 64.

Søndag herhjemme alle sammen. Bilen på værksted.

16 – 11 – 64.

Regnvejr hele dagen.

17 – 11 – 64.

Bygevejr – blæst og kold luft.

16 - 12 – 64.

Så gik en måned – en glædens dag – Henning fyldte fire år – Morfar på besøg i eftermiddags og familien fra Sdr. Højrup i aften.

Men også en smertens dag, Inger blev opereret for galdesten, en stor sten.

Vi håber det bedste for hende – og familien som nok kommer til at savne hende i julen.

Så kom Inger alligevel til jul.

28 – 12 – 64.

Første helligdage overstået. Juletræ i hjemmet og Juletræ i skolen. Fint julevejr – men hård vinter, 12 gr. Frost udenfor i stille vejr, med sne på tage og træer.

Nytår 1965.

Hvad vil året bringe? Mennesket spår – men Gud råer!

Efter Wisbechs almanak.

I hellig tre konger!

I lade mig se,

Hvis dug jeg skal brede,

Hvis brud jeg skal være

Med ære.

10 – 1 – 65.

Stille søndag, Mandag. Barnepige om aftenen. Tirsdag. - det meste af dagen. Thorkild på besøg om aftenen. Onsdag – Husmoderafløser. Torsdag. Barnepige. Fredag – besøg af Inger.
Lørdag - - - - - . søndag. Barnepige.

17 – 1 – 65.

Til fødselsdag. Middag h. Joh. Sørensen, sammen med Marie og Alfred, Hilda, Viggo og to børn.

18 – 1 –

Fest! Stinnes fødselsdag! Barnepige - tre mæslinge børn. På forskellige stadier.

19 – 1 – 65.

Set på skattebilletten, med et par afbrydelser. Barnepige det meste af dagen, Edith på sy kursus.

23 – 1 – 65.

Til Ingers fødselsdag – sammen med nabokoner om eftermiddagen – Johannes hentede mig og Arne kørte mig hjem .formedels mit svage ben.

Fornøjelig aften! Sammen med Nete og familie og Astrid og Arne.

Søndag.

Nu ringer alle klokker mod sky.
Det kimer i fjerne riger.
Hver søndag morgen da på ny,
Stor glæde mod himlen stiger.

25 – 1 – 1965.

Mandag – børnepasning om eftermiddagen, Edith til frisør!

Tirsdag – Husmoder hele dagen, Edith holder storvask.

Onsdag – To børn hjemme. Edith, Arne og de to store på eftermiddagsvisit hos Eva, og aftenkaffe i Kværndrup.

Torsdag – Barnepige – aften, Edith på sykursus. Fredag – Edith til fødselsdag h. Hanne.

Lørdag , Søndag og Mandag. Ene hjemme med Torben, mens familien var i Jylland –
Vi havde det dejligt!

Så nåede vi Februar. ½.

Dinne og Otto med de to små var her et smut i aften.

Kyndelmisse – frost, sol og stjerneklart i aften.

Brev fra Inger med billede af lille Ib, som snart er en stor dreng – to tænder i munden.

10 Februar 1965.

Eja, den første stær. Hvornår kommer vinteren?

Tirsdag d. 16, var jeg i Odense og fik et nyt høreapparat -

Maleren kørte, og Inger var med mig – det var jeg glad for. Om apparatet vil bringe mig glæde eller skuffelse, står endnu i det uvisse.

Onsdag var jeg barnepige til fire om formiddagen og en om eftermiddagen.

Torsdag til fire hele dagen – (Børnevask, bading, sykursus), Røg i køkkenet – og Farmor sur!
Stakkels unger!

20 Februar 1965.

I sne står urt og busk i skjul!

25 – 2 -

var jeg til stor kaffevisit i Klubben, som tak for opmærksomhed ved Marie Rasmussens fødselsdag, god kaffe – megen snak – men for mig – 0 – larm. – for det virker intet høreapparatet.

3. marts.1965.

Så har jeg holdt fødselsdag igen. stor komsammen af børn og børnebørn, nogle ventet, andre uventet. Store overraskelser – Karen, Grethe, Dine, Inger, og Astrid – også Gunnar med Inger og lille Ib. Anna med Svend Åge, Nete, Karl – med Kurt. – ja, vi blev efterhånden en tredive stykker – og snevejret kom også, den hårdeste snestorm vi har haft i vinter – jeg håber de er vel hjemme igen, og jeg siger tak til jer alle, at i tænker på mig, - en særlig tak til Edith, som påtager sig det store arbejde, der følger med sådan en dag.

7 Marts.

Niels` s fødselsdag! Jeg burde taget vist derud. Sikkert ventet – men hvor er det svært at løsrive sig fra det herhjemme – eller få sig bestemt for det.

14 Marts.

Passet hus for Karl og drengene, mens Anna og Svend var til forældredag på Rønshoved højskole!
Det er flinke fyre Annas drenge.

15 Marts.

Hjemmefryser på tapetet, stor udstilling, kaffe og film – nu er det bare om at blive bestemt – og så få den betalt.

I dag overtager Johan sin nye ejendom – en gård i Smollerup på 35 td. Land. 150 tusind. Hvor får du dem fra Johan? Men lykke og held med den, og frem for alle goder, et godt helbred – og et lyst syn på tilværelsen.

16 Marts

Regnvejr.

23 Marts.

Hjemkommet fra Svendborg – Fem dages ophold hos Dine og Otto . Fornøjelige dage, jeg blev hentet af Edith og Arne med børn. I søndags kørte vi en lang tur, og endte hos Karen og Kai, hvor vi måtte love at komme snart igen. Vi var ved broen, kørte ad strandvejen, over Skårupøre og Vejstrup, gennem Gudme og Gudbjerg over Mullerup, Højdenborg og anløb ”Birkevang” – derfra gennem Høsehaven til hovedvej 9 og styrede så ad Svendborg til igen.

24 Marts.

Hjemme igen til den daglige dont.

25ende.

Torbens fødselsdag – Morfar og Astrid med alle børnene til middag. Suppe på en af Arnes store høns. Chokolade og kaffe om eftermiddagen, før de drog hver til sit - om aftenen var jeg barnepige,

Edith og Arne var til møde – kredsmøde i Valgmenigheden.

26 Marts 1965.

Vi takker dig for livet, vor fader, og vi tror,
Du har vort hjem os givet, på denne skønne jord.

Hvad her blev os til glæde, har du i sandhed skabt.
Vi derfor vel må græde, for det vi nu har tabt.

Ja, hvad er år og dage, var os en hjertens lyst,
Det vendte sig til klage og sukker efter trøst.

Vor fader i det høje, hvor før var blomst og løv,
Der blev det for vort øje, som aske nu og støv.

K. L. Aastrup v. en begravelse.

Det er hvad her vi kender, og hårdt blev mindet om.
Vi står med tomme hænder, vor skaber, for den dom.

Om der for os skal blive, et håb at trøstes ved,
Det ved vi, du må give, af din barmhjertighed.

Så vær hos os i sorgen, og lad det under ske,
At vi din påskemorgen, må gennem skyer se.

Da takker vi for livet, vor fader, og vi tror,
De døde du har givet, en fremtid i dit ord.

April.

Storvask, Griseslagtning – to fødselsdage fejret – og nu er vi nået 9. April – 25 år er gået siden forfærdelige dag - . Jeg er lige hjemkommet fra en Sjællands tur, alt vel – både der og her – jeg har fire muntre dage hos Ellen og Thormod - og nu har jeg ordnet mit regnskab og fået mit tøj til side, så må jeg se at komme i køjen – den er lidt kold, og jeg venter mig ikke det bedste af natten.

Påskenen 1965.

Skærtorsdag hjemme –
Langfredag ---
Påskelørdag ----
Påskedag Sdr. Højrup
2den -- ----
Tirsdag hjemme igen.

Onsdag skrevet brev til Inger og syet en smæk til Ib – men savner kuverter – jeg må til byen i morgen. Jeg savner cigaretter, slik og m. mere.

7 Maj 1965.

Løntillæg og nedslag i skat! det må fejres; men det er slet ikke let at leve op til flothed, når man alle dage har vendt og drejet en skilling, før den blev givet ud.

Nej, kærlighed køber man ikke for guld!

Men nu går jeg til byen – og får vasket mit hår – og køber nye sko – og jeg køber chokolade til Karl

Olsen og til Fru Jensen, som også holder fødselsdag – og så skal jeg hjem og passe hus, mens Edith er til frisør – vi skal til konfirmation på søndag i Jylland – hos Johan og Lis.

9 Maj 1965.

Jyllands tur! Konfirmation med Marianne! Regnvejr den hele dag, men vi var da i tørvejr, både i bilen og på Mønsted kro, hvor Johan og Lis gav en pæn middag for nærmeste familie. Derefter kørte vi til Smøllerup til deres ny ejendom – jeg håber de må få glæde af den – arbejde bliver der nok af, men også det skal jo til, for at skabe glæde. Det så godt ud både på mark og i stald. Vi kørte derfra ved ottetiden, efter vi havde fået et par stykker brød og en kop kaffe – og var så hjemme ved midnat. Hvor var det morsomt at se alle de lange Vedelsby drenge, jeg har kendt fra de var små. Tak for dagen Lis og Johan.

Ugen fra 10 – 5.

Mandag Regnvejr

Tirsdag frisk vejr, jeg arbejdede lidt i haven.

Onsdag lidt sløj –

Torsdag lå jeg i sengen mellem måltiderne, og forefaldende arbejde.

Fredag - st. Bededag – solen skinner – og jeg håber det bedste – også for Arne – det er ikke for tidlig at få de roer sået. Edith arbejder i have, når vejret er til det.

Søndag 23 – 5 - 65.

Gæster til middag og eftermiddagskaffe . Solvej og Ove med børn – Morfar, Holger og Ellen.

Mandag og tirsdag – hovedrengøring i børneværelse og karlekammer.

Onsdag. Storvask! Familiegilde i Holme. Johanne fra Ore passer børn.

Kristihimmelfartsdag – kørte vi en lang tur, over Otterup til Bogense, Gammel hyggelig by – jeg så kun gamle huse – ingen højhuse eller rækkehuse – tænk. Vi var jo kommet gennem Odense – vi var flere steder på turen – et smut ved lufthavnen i Beldringe, men det var kun ganske små maskiner – lystflyvere. Så kørte vi gennem Bordesø og Tørresø ud til vandet – et ejendommeligt terræn, som kaldes ”Flyvesandet” i lighed med vesterhavsklitterne, dog knap så storslået. Vi tog så en sydligere vej fra Bogense, kørte over Vissenbjerg og Brobyværk, gennem Espe til hovedvej 8 i Snarup, vi skulle jo i Vængerne med Morfar, og så hjem til dagens dont – da var klokken seks, men dagen er lang på denne årstid – og det var en meget vellykket tur – selv om buret var lille, til fem voksne og fire børn – vi strakte os jo i Flyvesandet om et godt frokostbord, og vi var af bilen flere gange.

Fredag.

Johanne og Edith arbejder i have hele dagen i det fineste vejr – og jeg arbejdede lidt med tilfældigt.

Lørdag

Havearbejde - strygning m. m.

Søndag.

Hjemme tur. – familien i Kværndrup.

Mandag.

Hovedrengøring i køkkenet.

Tirsdag.

Her i mit lille bur!

Onsdag.

Soveværelset – og så tog Johanne afsked – Tak for hjælp og venlighed i mange måder Johanne, kom snart igen.

Torsdag

Gik med forskelligt – jeg var til Louises fødselsdag.

Fredag den 4. Juni.

I dag har Edith gjort rent på den store gang, og jeg har været på havearbejde.

Grundlovsdagen.
Gik med lidt af hvert.

Pinse 1965.

Fint vejr – hjemme hele dagen – læst det sidste af ”Drømmen i Ribe” Peder Buchs bog om Anders S. Vedel. At leve i tiden, og ikke vide tiden,
er det samme som slet ikke at leve.

Anden pinsedag, i kirke.

1. juli 1965.

Så gik juni måned med hjemmearbejde – husmoderpligter – Barnepleje – somme tider strengt nok. Men det er nok heller ikke ledt for Arne og Edith at komme over roepletten, der mangler endnu et forland – Arne fik dog slået eng i går – og i dag står det på lysttur – til Hesselhuset – det er da en forandring. Jeg er lige kommet hjem fra Gislev, dygtig træt og nu vil jeg hvile et øjeblik før det store slag, da børnene skal klædes på – Torben og jeg passer hus i eftermiddag – altså passer os selv – og nu må jeg ned og se til kartoflerne.

12 – 7 – 65.

Inger og Gunnar og Ib har været her på ferie – det var morsomt at se dem – så stor og dygtig han er blevet – Ib. Et par udture fik jeg ved den lejlighed. Vi var i Lamdrup en aften og næste dag i Holme til middag – vi tog sammen med Inger og børnene til damestenen og derfra til Hesselagergård – som vi så både udvendig og indvendig – ja nåede da at komme til Sdr. Højrup også – næste dag gik turen til Lolland igen – for deres vedkommende og jeg begyndte forberedelse til en større sammenkomst på en mindedag for vor kære far.

Søndag d. 18 Juli.

Jeg drømmer mig da tilbage til fortidens gyldne land
Og lader min tanke drage så vidt over fjeld over strand.

Så gik hele august måned uden et til bogen.

Nu må jeg lade tankerne gå tilbage og de standser i sidste uge i juli ved forberedelser til den store dag, da vi alle skulle samles i hjemmet. Vi fik da hjælp fra mange sider – alle vore nærmeste kom og brugte flittigt kost og rive – det fik en rigtig omgang over det hele – at her kunne blive pænt til at modtage de hjemvendende. Dagen oprandt – vejret fint og humøret godt, Laden var pyntet med blomster og blade og suppen var god. - kødet også – og børnene, som var lovet al den is de kunne spise, lod sig heller ikke nøde.

Da vi havde spist – og nydt kaffen gik turen til mark og have også til kirkegården, hvor der blev lagt mange fine blomster og kærlige tanker ved fars grav. Og så skal I have tak alle sammen for at i ville glæde os og hverandre med den sammenkomst. Tak til de, der kom langvejs fra, og tak til jer, der var med at trække læsset – og gøre dagen festlig.

Så skriver vi ”September” d. 22.

Høsten er endt – takket det fine vejr, vi nu har haft i fjorten dage, det skal lige med - og så ved jeg ikke, om jeg holder med dette – eller jeg en dag finder en ny bog igen.

Ja, tak du kære fader, så mild og rig og rund,
For korn i hæs og lader, for godt i allen stund!

Ny Dagbog.

Marie Jørgensen Ravndrup.

Første Oktober 71.

Så gik den sommer! Vejret har været mildt i dag – men alligevel. Arne har plukket æbler – store kønne m. a. . Edith har arbejdet med mange ting – Jeg hækler mellemlægsservietter – en om dagen, er det mål, jeg har sat mig, vi får se hvor længe. Jet kniber med at se, også med at føre nålen. Jeg håber jeg når dusinet, så Anne får sit ønske opfyldt.

3 Oktober.

Dagbog ! bliver det næppe, men i ny og næ – bliver der nok lidt at berette. I går var jeg til kaffe hos Nete. Sammen med hendes nabokoner, Edith og Anna og jeg. Arne sørgede for befordringen i den nye bil – vi var en halv snes damer, og halvt så mange børn. Snakken gik livligt – og kaffebordet var fint. I dag – søndag lukkede jeg op for gudstjeneste, men hørte intet, rettere sagt, forstod ikke ordene, så må jeg på anden måde finde yd af tilværelsen. Jeg læste nogle sider i Brøchers: et livssyn; og nu tager jeg den med i seng – ene hjemme.

Mandag 4. Okt. 71.

Højt vejr! Lidt køligt, godt med en pind i kakkelovnen, og et godt håndarbejde i hænderne.

Onsdag 6. Okt.

Uventet besøg af Hjalmar og Kristine og Jørgen – (hjemme fra Afrika på ferie). De var raske og havde det godt. Vi havde en times hyggelig snak til en kop keffe her oppe i min lille stue. Dejligt at se dem.

Torsdag 7 Okt.

Besøg af Johanne – lige fra arbejde – i snuskregn lidt forkommen – og alligevel lyser hun op i tilværelsen – hvor herligt det må være, at have den evne. Altid frisk og glad – kære Johanne! Hvor vi alle holder af dig – kom snart igen.

Fredag 8 Okt.

Ugentlig rengøring – besøg af Inger.

Lørdag 9.

Regnvejr hele dagen, familien i Kværndrup og nu godnat!

Søndag 10 Okt.

Dagens forløb: morgensøvn til klokken otte, morgenmad, opvask, rengøring, (så lidt som mulig) Radio gudstjeneste – strikket en strømpehæl – så blev det middag, dejlig suppe – opvask – lille lur Kaffe opvask – og så ensomhed et par timer, til der atter kom mad på bordet – opvask – i aften har jeg i ”et livssyn” og efter kaffen, i Hennings læsebog, som lå i min nærhed – nu ruller Arne bilen ud og kører morfar hjem, og vi ønsker en god nat.

Mandag 11 Okt.

Mine ben! Nej jeg vil ikke skrive om dem. Jeg havde besøg af Inger i formiddags – lige en times tid for os selv, til en cigaret og et lille glas.

Torsdag 21 Okt.

Ti dage uden pen – det var vel nok svært, ikke så meget for dagbogens skyld, den ene dag går som den anden, men hvor er der tit brug for det lille redskab. I aften skal jeg igen fornøje mig med en K og T. jeg er ene hjemme – familien hos morfar. Edith og Ingeborg har været i Svendborg i eftermiddag.

Fredag 22 – 10 – 71.

Stadigt vejr – det vil for tiden sige: Regn og rusk! Arne og Edith er kørt ud. Børnene siger: for at finde en fodermester til på søndag, de skal til Jylland. Nu er det sengetid for børn og gamle folk, og vi går hver til sit.

Mandag 25 – 10.

Det blev lørdag – og det blev søndag – og nu er mandag gået. Jeg er lidt skuffet, men det er kun småting! Nu lægger jeg en syvkabale og så går jeg i seng og håber på en god dag i morgen.

Tirsdag 26-10.

Ja, det blev en mere indholdsrig dag – først – kom Anna, så kom Inger, vi tog en slurk heroppe til en knald og en cigaret – i mellemtiden kom sygeplejersken, siden doktoren – og før han var her ude af, kom Dine og Otto. Edith skulle prøve kjole.

I aften er hun på kniplekursus. Jeg har vasket op! Og nydt samværet med Arne og børn.

Lørdag 30 – 10 – 71.

Var jeg i Svendborg sammen med familien Poulsen, børn, børnebørn hos Dine og Otto. Det var en både festlig og fornøjelig dag – jeg blev hentet og bragt, så det kunne sagtens gå.

Søndag 31 – 10.

Stille dag herhjemme! Karbonader med grøntsager og kartofler – Ris a la mande til middag. Opvask, middagsøvn – kaffe – Kryds og tværs – aftensmad og et lille skub på strikkestrømpen.

1 Nov. 1971.

Det blev november og endnu dejligt vejr, til roearbejdet. Strikketøjet fik et lille hyp i aften. I formiddags besøg af Inger og ellers livets vante gang.

Mandag - - .

Tirsdag.

Den er ikke rig, som ejer guld og sølv, den er rig, som kan nøjes med lidt.

Tirsdag d. 9 – 11 – 71.

Besøg af Karen og Thøger – på vej hjem fra Næstved – overnattet her. Inger kiggede herop, og vi fik en kop formiddags kaffe. Dejligt at være sammen en stund.

Torsdag d. 18 – 11 – 71.

Min kære dagbog – hvad er det for et navn. Men nu skal du alligevel vide, hvad jeg har oplevet i den uge, jeg ikke har haft tid til dig. I mandags kom Ellen ganske uventet – hun tog Inger og mig med til Svendborg. Dine var nok forberedt – hun havde dejlig kringle til kaffen og oksesteg til aften . og så gik tiden med snak om fortid og fremtid – en fornøjelse for både mine tre piger og vi andre. Ellen overnattede hos Inger, men kom her et par timer før afrejsen. Vi fik en kop kaffe her oppe på hjørnet sammen med Edith og Arne i ro og mag – børnene var jo i skole. I dag kom Otto og hentede mig til en kop hos Anna – Dine havde slået en handel med hende - den ene tjeneste er jo en anden værd. Og så er det ellers rigtig snevejr i aften.

Carl Hermansen: Et nyt samfund!

Lørdag 21 – 11 – 71.

Snestorm! Fremdeles – brændet fuldt af sne – godt, vi har en del i kælderen! Men det er besværligt at få det herop – jeg er ikke glad for trappen. Edith var i går på tur til Flensborg – jeg passede hus og det gik meget godt. Johanne og Morfar var også med, og har været her i dag. Arne kørte dem hjem i eftermiddag, og nu regner jeg med at de bliver her hjemme i aften.

Onsdag 24 – 11 – 71.

Stadig vinter! Mere sne end jeg kan huske fra andre vintre. I øjeblikket skinner solen! Men det fryser, og jeg bliver inden døre.

Fredag 10 – 12 – 71.

Nej, dagbog – vi to passer nok ikke sammen. Jeg synes aldrig jeg har noget, der er værd at fortælle. Eller er det sådan, at på dage, hvor jeg oplever noget, glemmer jeg dig. Nå, jeg kan da betro dig, at jeg har fået en ny kakkelovn. Ikke sådan at jeg var uvenner med den gamle, men jeg er ligegodt glad for byttet, stuen er blevet pænere – og varmen bedre. Jeg har også foræret os en ny støvsuger. Dine købte den til mig – demonstrerede den og gjorde jule rent i min stue. Tak Dine for din hjælp. Også Thorkild skal have tak for kakkelovnen – Astrid – for kørsel og bistand ved terminen – og Inger min ugentlige glæde – tak for al din hjælp. Ja, der er mange, jeg skylder tak – det er kun så lidt – og alligevel kan det lille ord betyde så meget. Jeg har lige sagt godnat til de to små – far, mor, og de to store har været i skolen til juleklip, men tro mig! Margit og Torben har også klippet, og vi har haft det dejligt.

Jul 1971.

Så blev det jul! Jeg har fået en ny pen – den er nu lidt ”trøv” men måske kan det blive bedre. En pen har ikke så lang levetid, men holder sig godt til tiden er omme, og så sker det hurtigt. Derfor måtte jeg ty til min gamle fyldepen, da jeg skulle skrive julebreve, og det gik da – man skal nu ikke kaste alt gammelt over bord, fordi der vider sig noget nyt.

Vi er nu nået til anden juledag, og det har været et par grå og mørke dage, ikke noget med julesne – et par stille dage, hvor børnene har leget inde med ”lego”, ”klip” ”spil”, og malerier og vi andre har kunnet fordybe os, hver især med det, der kommer julen ved. Vi havde det største rykind førend højtiden, og jeg nyder ensomheden, som mange andre.

Nytårsaften.

Så svinder året 1971 – og vi hilser det kommende år med ønske om alt godt – i det mindste, at vi må få held og mod til at tage dets tilskikkelser, som de nu kan falde. Jeg har været lidt sløj i julen, og skal ikke beklage, om det bliver mit sidste årsskifte, blot det må ske uden for større byrde for andre. Måske er jeg ikke ydmyg nok, jeg har altid sat en ære i at hjælpe sig selv – nu får vi se. Jeg finder lidt garn og strikkepinde frem, til et par daglig vanter – jeg lappede de gamle i fjor, og nu kan de ikke mere. Der er langt ud til brændet, og det er koldt. Kræfter har jeg ikke mange af – den tid er forbi, da jeg kunne arbejde mig til varmen.

Jeg skulle sunget lidt mer måske,
Måske vel også lidt bedre –

Nytårsdag.

Frisk fra morgenstunden, men inden aften et vrag, i seng kl. 8. 2 – 1 – 72. ikke stort bedre, men nu har jeg haft mine ben i vand, og taget et sidste plaster, bare det nu må holde, jeg tror ikke for godt om det måske bryder det ud et andet sted – der er så meget ondt i mig. Familien er i Oure, og jeg går nu i seng med en sidste julehistorie.

14. januar!

Så gik der fjorten dage – om jeg har været optaget, nej, bare sløj – den ene dag som den anden, jeg har været til en kop kaffe hos Anna forleden – sammen med Nete, det var hyggeligt, men kaffe vesitten jeg har indbydelse til i aften hos Jørgen og Mette, lader jeg mig ikke lokke med til.

4. Februar 1972.

Jeg skulle have skrevet et par breve – det er bare det at komme i gang – nu vil jeg lige starte her – prøve om jeg i det hele taget kan skrive, synet er blevet ringere, og følelsen er simpel – jeg har været i Svendborg i fem dage og haft det både godt og dårligt med helbredet, men ellers fornøjeligt. Det er vinter som det bør være på denne tid – jeg tør næsten ikke vove mig uden for døren, men børnene er flinke til at bære brænde op til mig, og solen skinner ind og varmer med, så trisser jeg rundt herinde, og tager så småt af arbejdet, lidt støv ligger her vel nok i krogene, et par ekstra gardiner hænger måske ned fra loftet, jeg håber, der må komme en dag, jeg får energi nok, og ellers må andre tage det – jeg har et par gode bøger fra biblioteket, som jeg gerne vil læse, men også der, kniber det med at se – så nu vil jeg hellere lukke øjnene et kvarter, indtil jeg skal ned og have frokost.

16/2 midt i fastelavns ugen – og ingen sne! Er det til at forstå? Det er Thøgers fødselsdag – mon det har en sammenhæng – vent nu bare til i næste uge jeg tror ikke på den med forår sidst i februar.

18/2 – endnu holder vejret! kun lidt nattefrost. så er det bare det, om man gider forlade stuen, og hvor langt benene kan holde, men dejligt er det at trække lidt frisk luft – herude på landet.

29. februar – så kom vi over skuddag og fødselsdag og er endnu i live, selv om energien er svigtet en del på det sidste. Jeg må til at røre pennen og få sagt tak til dem, der tænkte på mig med en blomst uden selv at være til stede – jeg fik så mange blomster, at jeg næsten ikke kan finde plads til dem. Også andre gode sager – flasker, kager, og kaffe.

Tak for alt! Tak for at I kunne finde tid og penge til de dyre rejser – og tak til Edith for det store arbejde, det giver, at tage mod den store flok sådan en dag.

8. marts.

Hvad skal vi sige om vejret – det har sneet hele dagen – men kun tøsne – så vi kan sejle over gårdspladsen – i morgen er det de fyrretyve riddere og så skulle vi, efter gammel tale, ikke så gerne have frostvejr. Jeg havde fra morgenstunden tænkt mig en tur om i bye, men opgav det, også fordi min hals ikke har det så godt for tiden.

Jeg er lige ved at være arbejdsløs – hvad mon jeg helst skal finde på. Jeg tænker på Rigmor – hun sagde: det kan jo ikke betale sig at arbejde. Ja, det kommer vel af sig selv, det med at få dagen til at gå, når man ikke kan mere.

9. marts. - 40 riddere!

Snevejr hele dagen! Mest tøsne – men i aften er jorden hvid, og foråret står lige for døren, siger meteorologerne, vi får se – østenstorm! Glæder mig ikke, men det hører vel med, og vi tager det som et forspil til somren.

Hvad bøgetræet sang.

Højt og stolt jeg kronen bar, ægte jo min stamme var.
Mine bør, de stolte grene, havde alting på det rene,
Fik ej skænd og fik ej hug, drak kun sol og morgendug.
Alt har jeg som moder gjort, de må blive noget stort,
Tænkte jeg – det kan ej fejle, som en skibsmast skal de sejle,
Lystig over salte vande, se og ses i fjerne lande.

Men af hestene, jeg har haft, en kun blev et kosteskaft,
Gærdestave blev de tre, men de ni – oh bitre ve -
de fik dog den værste ende, de blev kun til pindebrænde.

10 marts.

Og siger jeg, hvor har du det godt, ja – så skøn derpå, og lad bekymringerne fare.

12 marts.

Det skal bemærkes, at Inger og Gunnar i fredags d. 10/3 fik en søn, og jeg har i aften skrevet et par ord til dem, men er ellers ikke meget værd – den hårde vinter, vi har fået i stedet for forår kan jeg ikke rigtig ta`.

15 marts.

Forår igen! Jeg har fået brev fra Ellen V. og fra Hjalmar og Kirstine. Alt vel!

17marts – de mange fødselsdages dag, dog ikke mine nærmeste. Inger Olsen, Dagny og mange flere – ja, Bjarne må jeg huske! Dejligt vejr – flink dreng!

April 1972.

Konfirmation hos Thorkild 26. marts – dejlig fest, det var palme søndag. Skærtorsdag og langfredag var det regn og storm og vi hyggede os inden døre - i dag, påskedag, tørt vejr men koldt. Familien er i Odense til barnedåb ved Ellen og Flemming. Jeg nyder stilheden herhjemme. Drømmer mig tilbage til fortidens gyldne land!

Maj 1972.

Så er vi i maj! Meget er sket, siden jeg sidst havde fat i bogen. Barnedåb et par gange og fødselsdage har jeg været til – og skoven er grøn og kornet gror, og køerne er på græs – også kvierne – dem ynkede jeg lidt i aftes! Jeg lagde jo en pind i kakkelovnen, for trods alt det kønne i naturen, er maj kold – til glæde for bonden. Ja, vi får se!

August 1972.

Min kære dagbog!

Goddag, goddag! Hvor er det længe siden, jeg har snakket med dig – og hvad har jeg taget mig til hele sommeren. Lidt af hvert - optaget i hvert fald. Jeg har været en dag på Als, sammen med Inger og Johannes på Karens fødselsdag, dejlig tur – Jeg har også været i Svendborg, to gange a fem dage, altid hyggeligt og godt hos Dine og Otto med børn, jeg jævnlig træffer hos dem. Og så har jeg igen hæklet et tæppe til Anna – hun har masser af garn – men nu holder jeg en lille pause, og ser vi tiden an. Det er ikke så godt med synet, men heller ikke rigtig simpelt, selv om jeg må klare mig med et øje. Nu skal jeg ned og se, om kartoflerne er kogt, så jeg kan komme i arbejde – så middag, opvask og en lille lur.

Så skriver vi igen 1. okt. – altså holder dagbogen , om jeg må kalde den sådan, fødselsdag – bare 1 år. jeg lover ikke flere! I morgen står den store afgørelse, om vi skal kaldes danske eller europæere . det er spændende, hvordan udfaldet bliver, men lad os håbe det bedste.
Vi får ikke noget for ingenting! Sådan er tilværelsen.

Det er søndag! Jeg har ikke hørt gudstjeneste i dag, men læst er gammel god prædiken af Morten Pontoppidan, det fik jeg vist mere ud af. I eftermiddag gik jeg en tur ned til skiltet på Ravndrupvejen, som den nu kaldes, det friskede dejligt!
I 1918, Snapover, - gyden – og nu Ravndrupvej, med husnumre og så videre, jo, forandring må der til, jeg var også et smut nede ved Arne og få en sludder om gammel og nyt. Og så min daglige tur

med brændekurven – nu vi er nået okt. Kan vi med god samvittighed fyre i kakkelovnen – og så ellers vintertøjet på , hvis vi ikke får noget at fyre med.

15. oktober 1972.

uh, for en kedelig søndag, trods det fine vejr, er jeg sur – eller bitter måske! Nå, jeg skal ikke skrive hvorfor – men jeg må se at finde ligevægten igen – der er stubbe og sten på vor vej! Modgang for dig og for mig.

21 – 10 – 72.

Det er søndag igen, ene hjemme hele dagen – lidt tømmermænd efter gildet i går, men jeg tager dem med – det var en oplevelse at være gæst ved Mona og Karl Ottos bryllup, først i kirken og så på Ørbæk kro, det var flot, og der var stemning. Tak for samværet alle sammen.

Vi skriver nu 26 – 11 – 72 – og jeg har igen været til gilde – guldbryllup – ja, flot og humørfuldt. Tak til Louise og Anders, at de ville have mig med til festen trods min ubetydelighed.

28 – 11 – 72.

Færdig med et stort slumretæppe til Edith! De to små tog det i favn – og jublede – ellers intet.

1, december.

Tegn på arbejdsmangel! At jeg allerede finder bogen frem – det er første dag i årets sidste måned. Julemåneden. Ja, hvordan finder jeg rede på dagene og begivenhederne. Det er så mørkt i vejret, heller ikke får lyst i sindet. Jeg er sløj i dag, og har været det i flere dage. I morgen er det Jettes fødselsdag, og Astrid synes, jeg skal blive søndag over – nu får vi se! Måske finder vi ud af noget.

Jul 1972.

Der er noget i luften, et barndommens bud,
Som vinker imod mig, som stjernen fra Gud.
jeg finder herinde – et strålende minde,
om kerter og sang – om julen derhjemme –
der hjemme – hos moder engang.

Nytårsaften 1972.

Farvel, farvel du gamle år – og tak for det, vi har haft sammen. Nu byder vi velkommen til det ny – og beder ti, at det må blive godt år for børn og unge, og ikke for svært for vi gamle.

Nytårsmorgen.

Indtrådt i fællesmarkedet. – Jeg kan ikke mærke det! siger Henning – jeg heller ikke – lad os se næste år. Op ad dagen: slemme byger – som dog fortog sig inden aften – ja, sådan går det en nytårsnat, når man har glemt at tage sine ting på plads.

Seks uger senere –

Det er den sjette dag i februar – vejret ensartet , diset, ikke vinterligt – forhåbentlig slipper vi for hvid påske – 22 april – jeg har strikket tiden væk siden nytår, hoser til mændene, jeg kan ikke andet – jo, jeg har da skrevet mit skatteskema – mon det ikke bliver sidste gang, nu skal jeg se om jeg kan lokke Ingeborg til at hente mig noget mere garn, noget bomuldsgarn – så kan jeg måske hække nogle grydelapper til familiens unge fruer. Ingeborg Skov Jørgensen har taget afsked med tilværelsen på jord – og er begravet ved siden af Kristian på Ryslinge kirkegård – ære være dit minde, Ingeborg.

19. februar.

Så er det – det var strengt – men godt det blev gjort , jeg overlever vel også det!

Vort jord liv er kun regn og rusk,
En nat hvori vi græde.
Vort jordliv er en rosenbusk.
Med sorger og med glæde.

31 – 7 – 73 og sådan er det fremdeles – der er sket meget siden jeg sidst havde fat i bogen, og endnu mere vil vise sig. Det er fars fødselsdag, og jeg vil være glad ved tilværelsen og håbe på, at Inger vil kigge her op, så har jeg det godt, trods to dårlige ben. Sygeplejersken er også en af mine glæder.

September 1973.

En dejlig sommer har vi haft, men efteråret er på vej – Vemod! Spænding! Afgørelse! Hvad bliver det til – det skal snart vise sig.

5. September!

Endnu ingen afgørelse! Men dejligt vejr – til en drengefødselsdag – eller måske afskedsgilde. Gunnar kom et smut i går – overnattede her. Vi kørte til Holme , mens Edith og Arne var i Ryslinge. Vi havde bestilt formiddagskaffen, og vi blev og fik frokosten med. I eftermiddag kom Dine og Otto, så det har været en begivenhedsrig dag.

Oktober! Med regn og storm.

Blade og kviste tumler rundt i gården. Ikke et par børn viser sig – ikke en lille høne, som jeg ellers har lidt fornøjelse af. Så viser ensomheden sig! Jeg må have mine briller fornyet, og så fat i noget garn og en hæklenål, og et interessant mønster til et tæppe, som jeg gerne vil se færdig i løbet af vinteren, hvis der er mulighed for det.

24 oktober, min fars fødselsdag. Emils fødselsdag – og Ernas fødselsdag – og hvilket herligt vejr!

1974.

Godt nytår og tak for det gamle! Hvad er tak: (slet føde for smedens kat), men det kan også være glæde, og glæde betyder Gud! så vidt jeg ved, men hvad så med de mørke stunder? Ja, også der – Tak for alt.

10 – 1 – 74.

Besøg af Inger – vi har haft en dejlig formiddag for os selv her oppe på hjørnet (----)? Det varmer med et par kopper kaffe og snak om fortid og fremtid og et par gode bøger, vi har læst i helligdagene.

29 – 1 – 74.

Og nu er den måned snart er til ende – jeg har været til Ingers fødselsdag – et lille hyggeligt familie gilde. Min eneste udtur i dette år, når jeg ikke tager det lille trip med, som jeg går over køkkenhaven, op i græsmarken, hvor jeg skuer ud over de marker, der nu skal blive fremtid for andre slægter, og må tilføje: jeg har det godt! Nu går jeg i gang med selvangivelsen.

4 – 2 – 74.

Hvad skal jeg tage mig til? Mit skatteskema er afsendt – og jeg er færdig med tæppet, jeg har et par bøger, jeg skal have læst, men jeg har ondt i hovedet og gider ingenting. Jeg må hellere gå i seng, og håbe på en god nat.

9 – 2 – 74.

Jeg er igen i stemning – efter besøg og rådslagning med Inger – jeg skal med til Odense i

eftermiddag og fejre Svend Eriks fødselsdag, og jeg er gået i gang med den pølle, Karen ønsker sig.

10 – 2.

Dejlig tur i går, i dag er det stille søndag, og jeg pusler med forskelligt – nu vil jeg ned og se børnenes marsvin og Arnes køer og kalve, så ved jeg ikke, om jeg når længere i dag. Det er sidste bilfri søndag! Men jeg holder mig nok til græsmarken.

4. marts 1974.

Jeg sagde, hør du lærke grå, kan du er råd mig give,
Så sig da , hvad jeg gøre må, for glad som du at blive.

Som tiden går! 30 – 5 – 1974.

Men jeg har også været optaget – af arbejde og fester, 2 sølvbryllupper 3 bryllup og lige så mange fødselsdage, den første og den sidste på Sjælland – og herhjemme har jeg hæklet tæppe til pigerne – afleveret – ryddet op i min garnbeholdning – nu trækker jeg vejret lidt, mens jeg finder ud af det næste – jeg har jo strikkestrømpen!

1 ste juni pinselørdag – gjort pænt rent i min stue, syet tæppe sammen – langt frem – og det gør ondt i øjnene – nu vil jeg lukke af – til vi skal spise til aften – så i seng – måske se solen danse i morgen, ved firetiden.

25 juni og Karens fødselsdag! vi er over årets længste dag. Engen er slået og kornet står med aks – køerne gumler det tørre græs, der endnu er at finde på marken. Jeg var til gilde i søndags – til ære for stamherren til Eskelund – rigtig fornøjeligt, men jeg var lidt mat dagen efter – i dag er jeg frisk igen - jeg er igen begyndt på et tæppe, og selvfølgelig vil jeg gerne se resultatet, så nu er det bare om at hænge i .

13. Juli – gæster i anledning af Margits 12 år. vi savner Holger – han er på ferie ved Skagen, ja, det er ferietid – jeg tager helst en dag ad gangen, men har turet godt den sidste tid. – på Als – og i Kolding – og i går et smut hos Louise – det var en god gammeldags visit. Hvor Louise og jeg kunne tale sammen om mange ting! I kendte omgivelser ved en kop kaffe kogt på komfur ved en håndfuld hakkebrænde – der var en gang!

14 Juli. Kulde og regn! men arbejde varmer! Kunne jeg bare strække ud – men det er sådan, at hver en sejr, ligger spiren til et nederlag. Åh ja! Men nu tager jeg hæklenålen – jeg er vist nået godt frem på tæppet til Inger, jeg glæder mig til at se det færdigt en gang i løbet af august.

Besøg af Ulla og Villy. Dejligt at se familien. Mor er i Østrig – og far bygger hus til Birgit – 17. i Svendborg og i Høsehaven, sammen med Inger – Else Marie og Michael - fra morgenstunden og hjem til aften.

19 – 7.

Arbejde er hverdagens gudstjeneste! Gudstjeneste er søndagens arbejde!

1ste august .begyndelse på høstmåned. rigtig styrtregn!

2/8 tørvejr! Hele dagen.

15/8 Hjemkommen fra en dejlig tur! Ærø, Sdr. Højrup, Kirkegården, Holme, hjem til de vante Omgivelser – fattig på mønt, men rig på oplevelser. Nu går jeg i gang herhjemme igen.

17 – 9 – 74.

Mig bares for, som ret snart i kvæld, at gitterværket vil briste,
Thi vil jeg kvidre et ømt farvel, måske det bliver det sidste!

Og når du fader ejegod, oprykker blomsten med sin rod, for bedre den at gemme.
o. plant mig da, og giv mig læ, et sted hvor du har hjemme.

10 – 12 – 74.

Jeg er så glad, så glad, så inderlig glad! Jeg siger ij for hvad – det er da en ny melodi. Jeg har ellers været langt nede den sidste tid – kræfterne små, og humøret gråt, men nu tager jeg fat på juleposten. Jeg har købt frimærker for 25 kr. – vi får se om de strækker til – og ellers ønsker jeg alle en glædelig jul! Trods alt.

1975.

Velkommen Nytår! Med dine tilskikkelser, som vi ikke kender – derfor spænding – ingen kender dagen, før solen går ned!

9. januar.
Valg! Lad os håbe.

12 – 1 – 75.

Lykkeligst at hvile på, er fuldendte gerning! Hvad mon næste dag vil bringe – Tavshed - .

Fremgang for venstre – Hartling fortsætter - . Regeringen styrtes – og Anker står ved roret. Kan han afhjælpe arbejdsløsheden?

24. Februar 1975.

Kære dagbog! Endnu engang fødselsdag i vente. Jeg går stille med min viden, men mærker nok det trækker op til stor familie sammenkomst. På onsdag, om alt går vel, vil jeg findes i brokade og stort skuldersjal, som viser hvad jeg er – en gammel kone – som – nå! Jeg glæder mig altså til at se mine børn, og håber, det må blive et godt møde med slægten.

Efter fødselsdagen – Tak – alle sammen.

Første halvdel af marts.

Har jeg hæklet skuldersjal – skrevet brev, og sendt det til min lille søster, som fylder 75 i påsken. Jeg regnede med at det skulle være mit sidste – men har dog købt garn i dag igen – nu får vi se!

September 1975.

En nøgle til pengekassen! Kontra - nøglerne til Himmerige!

Jeg læser hækler – som sædvanlig – lidt sagtere tempo. Ser sygeplejersken kradse op i såret på højre ben og fastslår, at jeg egentlig har det godt.

Den 29 skal Anders giftes med sin Anette i Holstebro, jeg har fået indbydelse, men afslået. Nu glæder jeg mig til at Dine kommer og refererer festen, når de kommer hjem, og falder i slag igen.

2. oktober 1975.

Besøg af Kirsten og Ole – også Grethe – dejlig dag .ikke så lang tid – men det var en oplevelse!

Tirsdag 14 oktober blev faster Marie begravet på Gislev kirkegård blandt familie og gamle venner. Vi sang i kirken: o. kristelighed – est du modfalden – og Guds fred er mer end englevagt! Salmer vi

har sunget fra barndomsårene og holdt af.

Tak for dage gennem mange år.

20/10 – Sdr. Højrup – stor dag – sammen med Inger og Gunnar og børn – foruden en familie fra Odense – Samme antal – så vi var en ordentlig flok om frokostbordet – siden blev jeg præsenteret for forskellige husdyr – et smut op hos Dagmar, mens de unge fruer tog en tur på hestene – ja, de vaskede da op og ryddede til side først – ikke en finger fik jeg i brug – men jeg tog revanse da jeg kom hjem ved halvnitiden – Arne kørte mig hjem! Han skulle ud med bilen alligevel, hvad siger det i farten, om han skal om ad Ravndrup på vej til Fåborg!

22 oktober 1975.

Igen er der gået en dag – mine vinduer vaskede jeg i går – i dag har jeg pudset dem og i morgen tætter jeg sprækkerne – sig så ikke, at jeg arbejder for hårdt – dejligt at det er gjort.

23 – 10 - besøg af Karen og Thøger – Ib – ind af døren og ud igen! Arne og Edith i Kværndrup og købe sølvbryllupsgave.

25/10 – Anna med tre børn! Referat fra festen i Bjernede, og en Sjællandsavis.

26 – 10. stille søndag – jeg skulle have skrevet et par breve, men kan ikke tage mig sammen til det.

23 – 11 – 75.

Gud skal alting mage! – alt står i gudfaders hånd hvad han vil, det gør hans ånd.

Søndag mellem helligdagene.

Jul er ovre – vi har ikke langt til det nye år. Hvad mon det vil bringe i glade og sorg – som alle andre år. FASTER Mille skal jordes i morgen – Marie blev det i oktober – det svinder af flokken, men ungdommen træder frem, dog ikke i fædrenes spor, men sådan skal det vel være – op og ned er verdens gang!

Sidste dag i det gamle år!

Jeg har gjort pænt rent i min lille stue i dag, syet på stramaj – spist frokost – lille opvask – middagsøvn, en tur i havens yderkant, læst nogle sider i Salminens erindringer – spist nytårs mad – og nu farvel, gamle år! Velkommen til det ny!

1976.

Ti dage af januar er gået - det var en tredjedel af den lange måned. Som man kalder den – den tid da man skal have en del sytøj fra handen. Jeg har tre håndarbejder i gang – bliver de ikke færdig – så måske en gang senere.

Søndag morgen.

Og ejer du et venligt ord – så sig det nu – snart slettes ud dit eget spor i morgen er måske på jord, din ven ej mer ved livets bord! Ja, sig det nu!

3. Fefruar.

Skatteskemaet i orden – forhåbentlig. Fejret med en Sjællandstur, dejlig dag – sammen med Inger, hos Ellen og Thormod – morgenkaffe hos Lisbeth med to søde unger på turen til Tjæreby. Jeg er færdig med den hæklede pude, og nu ser jeg om jeg kan finde ud af det næste.

1ste marts. Fastelavn mandag . fødselsdagen overstået – hyggeligt med lidt af flokken omkring sig! Solen skinner – men det blæser, jeg skal passe på min hals, så jeg hygger mig nok inden døre.

13 – 3 – 76. anmeldt ny bog af Anders Bodelsen. Pengene og livet. En fortsættelse af, Tænk på et tal.

5– 3 – modtaget fra biblioteket – Anna Ladefoged – en kort episode i et lands historie – Hilmar Vulff – pramdragerne på Gudenåen.

17 – 3 – lånt af Ingeborg. Ole Højrup. Danske landbokvinder – rok, bryg, bag o. s. v. Broby Johansen: krop og klæder gennem tiden. – Knud Andersen: Panduros æske. Knud Andersen: et menneskes hemmelighed. Kai Munk: Ordet! Anna Ladegård: Hvor var Hanna Jareby. Tre bøger af Hans Lyngby Jepsen. Håbet, den blinde vej lys forude.

23 3 – 1976.

Jævendøgn! Stadig vinter! Men solen skinner! jeg er hjemkommen fra en fire dages tur i Svendborg. Megen snak og mange oplevelser, foruden vask fra top til tå og rensning og reparation af tre kjoler og meget andet – tak for hjælpen Dine.

25– 3 – Margits konfirmation, jeg var med i kirke og oplevede de samme salmer, vi sang i 1902. Den signede dag – Barnelivets fagre dage – min mund og mit hjerte. Derpå fest i Ryslinge forsamlingshus. God mad og godt samvær.

29 – 3 Jørgen og Grethes sølvbryllup – op ved firetiden – med første færge over vandet og var med at synge dem op. 10 – 12 stk. her fra Fyn. Sammen med familie og naboer. Festligt!

I dag er det 31 marts – sidste dag i denne måned, og min lille søsters fødselsdag 76 år, jeg tænker på dig, Bodil. Om flokken kommer væltende ind, eller det skal være i venden - ???

5.4 . Har til målet man nået. Sætter straks man et nyt! Al begyndelse er svær!

14 april. Onsdag før Påske, en flot buket påskeliljer fra Inger, til afløsning af fødselsdags blomsterne, som nu har glædet mig i vinter – plastikken for vinduerne – tog hun forleden – nej, hvor gør det godt, at få et vindue på klem, jeg må også lidt på travetur, om de kun er korte.

22/4 besøg af Inger. Læst K. M. Ordet, og nu går jeg en lille tur, mens jeg tænker over tilværelsen.

25/4 – en halv snes dage har vel givet oplevelser, i dag har vi haft besøg af Ejner og Grethe med to søde børn og en morfar – middag og et stort kaffebord, og nu er de kørt ad Jylland til. Nu går Arne med spanen til malkning! Og jeg skal have en time til at gå! jeg har læst det meste af dagen – Hanne Jacobæk? Den er indviklet – men måske jeg, længere fremme, linder rede i handlingen. Jeg har da også en kryds, som jeg kan hvile mig ved, og endelig har jeg jo stolen, hvor jeg kan slappe af, mens jeg hviler øjnene nu i tusmørket.

5/5! Fint vejr – to blade ind af døren og en time snak med Anna – efter en tur gårdspladsen rundt – jeg tør næsten ikke vove mig længere.

7 – 5 – til formiddagskaffe, Karls fødselsdag.

12 – 6 – er det så længe siden jeg har set bogen? Det viser . at jeg har været optaget, men i dag sukker jeg, og tænker på alle de arbejdsløse – hvordan får de dog tiden til at gå! Nå! For mit vedkommende glæder jeg mig til den dag Inger får fat i noget garn, så liver jeg op igen , og regner

med tolv kaffeservietter – al tid med mulighed for at kunne præstere det.

20 – 7 – 76.

Havet omkring Danmark 7,400 km. Stand!

31 – 7, 76,

Sol i aftensvale, lær mig den kunst at dale, trygt mod nattens dyb at gå, for nyfødt atter at opstå!

Søndag 20 juli 1976 længste lange søndag , jeg måske har oplevet. Ingen underholdning – ingen håndarbejde – jeg har læst, sovet middagssøvn, gået en lille tur, alt for kort, læst igen, og jeg er bitter – hvad jeg ellers ikke har grund til – nu tager jeg den sidste kryds og tværs – og så på hovedet i seng, med håb om bedring i morgen.

Sankt Hans!

Vi vil fred her til lands, den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bliver tvivlende kolde!

Intet så galt, at det ikke kunne være værre!

Niels E. Nielsen! Dagen med smil og tårer, Møllen ved havet, Havet har intet skjul.

Fortid: ”spar – og du har!” Nutid – ”spar – og bliv nar!”

17 – 11 – 76 – skrevet brev til Kirsten og Ole, og bryllups telegram til Hanne og Lars Jacobsen. Aften rød gir morgen sød, morgen rød gir aften blød. morgen rød lyver ikke – den vil os sikkert regn tilskikke! når skyerne arker fra sønder til nor. Skal bonden tage sit korn, mens det er tør – når hinten arker fra vester til øster, kan det stå, så længe han lyster – Høstvejrudsigter i forrige århundrede.

Du som livet er og livet, dig vi har vort håndslag givet, det er dig, på hvem vi tror. Mellem alle verdens røster, din er ene den som trøster – led os i dit hyrdespor!

1977. og jeg har ikke set bogen i lang tid. Det er den 12 marts – og min mors fødselsdag – 120 år! Jeg havde egentlig ventet Karl, men han har nok travlt, ligesom jeg, tiden skal jo gå. det er ellers så fint vejr. Gregorius tø – giver hundred læs hø! Ære være dit minde, mor – vi kommer hinanden så nær, efterhånden som tiden går.

15 – 3 – 77.

Nej, Frederik gør aldrig samme fejl to gange – af en eller anden mærkelig grund lykkes det ham altid at udtænke en ny. – uha uha –

17 – 3 – 77.

Om igen! Prøv min ven – og denne gang lykkes det – hurra! Hurra!

1ste april.

Frost og sne fra morgenstunden – nu tø eller islag – jeg arbejder ikke i dag – spiser og drikker som sædvanlig – nu går jeg i seng og sover forhåbentlig til en dreng stikker hovedet ind og råber: kaffe –

17 – april 1977.

Søndag – begynde den med et par kapitler af bogen: ”Skjult fjende” – en køn morgenstund – derefter – morgenmad, og så har dagen gået med skift af læsning og hæklearbejde – klokken er to –

og nu dukker jeg mig under dynen med et ” tak for i dag”.

17 maj.

Trods alt!

Erik Ålbæk Jensen – drømmen om det glemte – Gertrud, Kridtstregen.

I dag skriver vi 15 juni. Den ene dag ligner den anden – altså ikke noget nyt, kun vejret skifter, det er så bagende varmt i dag.

22 juni.

I går besøg af Oluf og Karl, i dag af Ellen og Kirsten, så mærkeligt at tænke på – men også at tænke over. Kai Erik er jo søn af dem begge, og de er ophav til Peter.

28 – 6 – 77 – den skønneste Skt. Hans jeg oplevede sammen med børnene her ude bagved – stegte pølser over et lille bål – kaffe med æbleskiver, da vi kom ind – idel harmoni. Forældre til fest, andet sted.

Lørdag – besøg af Hjalmar – søndag, Åse og Egon, mandag – Inger, tirsdag, sommervej! Hvem der kunne sove sin middags søvn under et skyggefuldt bøgetræ! Men det hører fortiden til.

9 – 10 – 11 – 12 – juli.

Han som har hjulpet hidindtil, han hjælper nok herefter. 31 juli.

12 august.

Goddag mit gamle køkken! I fornyet udgave. Net og praktisk med skuffer og skabe. ”alt på sin rette plads!”

Sidst i august. Villy August Linnemann: Adam, Fabrikkarlen – Bernhard, arkitekten – Adelhejd, handelsmanden – Carsten, helbrederen – Ditlev, forkynderen – Eske, lovgiveren – Berele(?), provstestanden, søskendeflokken Sune Slesvier.

Sangen om de lyse nætter. Fra første verdenskrig og genforeningen. Bogen om det skjulte ansigt. Døden må have en årsag - 2. Humlens genskær i byens ruder – skæbnen må være en skælm 3. Alle skal tjene to herrer. 4. byen ligger skjult af lyset. 5. skæbnen må være en skælm – om døden og kærligheden, alle skal tjene to herrer – byen ligger skjult af lyset.

Lær mig når skyers hær 6 – 9 – 77.

Vil mørkere om min færd, så ej jeg ser den vej, min fod skal træde, at du o Gud, til du mig lyser ud, og hvisker til mig – du skal ikke græde.

24 – 9 – 77.

En indholdsrig uge er gået, ja, fjorten dage, rettere sagt. Jeg har været til middag hos Jytte, sammen med Karl og Nete, og jeg har hæklet kaffe vervietter – og læst gode bøger – nu er jeg i gang med nogle grydelapper – af nyt snit – forandring fryder.

4. oktober 77.

I går fodpleje – i dag hårvask – i morgen pudser jeg mine sko, og derpå tager jeg til Odense, hvor jeg skal til eftersyn på radiumstationen – og håber det bliver mit sidste besøg på det sted. I søndags var jeg i Holme, mens familien her var til konfirmation, og ellers min dag som sædvanlig. Hækling og læsning på skift. Havde jeg bare haft lidt bedre belysning!

28 – 10 – 77.

Nu kom belysningen! Jeg fik Henning til at flytte lampen hen over bordet – det var dejligt – og kun en tikrone kostede det mig. Jeg var i Kolding i søndags, sammen med Dagmar, Astrid skulle aflevere Ib efter ferien, og tog så os gamle med. En god dag trods tåge og skidtvejr – og vi kom godt hjem.

12 – 11 – 77.

Guds ord! det er vort arvegods, det skal vort afkoms være.

Gud giv os i vor grav den ros, vi holdt det højt i ære.

Det er vor hjælp i nød, vor trøst i liv og død.

Oh, Gud i hvor det går, lad dog, mens verden står,

Det i vor æt nedarves.

20 november 1977.

Kære Bernhard – 21 år er gået siden, siden du forlod os! Savnet – og alligevel ynder jeg dig hvilen så godt. Du vil sikkert haft svært ved at tage alle de omvæltninger, der sket i disse år. Hvil i fred!

Så gik den juledag - over forventning - god dag i familiens skød, med gudstjeneste i T: V. og ellers stilhed i stuen med bøger og puslespil.

Tak for alt!

29 – 3 – 1978.

Har jeg da set bogen i tre måneder – så må jeg undskylde mig med travlhed – ja, hæklenålen har været i gang – og jeg har holdt fødselsdag, stor dag – men nu er det, som de halvfems år kræver sin ret.

Farmor kom på Nyborg Sygehus 5 – 6 – 1978, med voldsomme mavesmerter,

Hun lå bevidstløs i en uge, hvorefter hun vågnede op igen. Nogle af os børn, nåede at besøge hende, og fik en god snak med hende, men efter nogle få dage sov hun stille ind.